


Nyhedsbrev fra Kildehuset – uge 30

Kære alle

Det har været en stille og eftertænksom uge i Kildehuset. Regnen har præget langt det meste af ugen, men det har bidraget med en rigtig hyggelig stemning til vores indendørs arbejde.

- Mandag var Svend og Bimbo i huset, men ikke desto mindre endte det med at være en god og arbejdsom dag. Der var mandagsmotion, hvor alle deltagende gav den gas. Du kan også være med -det er alle mandage kl. 14.
- For tiden er vi mange i Kildehuset, som er blevet bidt af kryds og tværs. Vi fik flere års samling af ulæste Ude & Hjemme blade, så nu arbejdes der også side-by-side i pauserne for at løse ord-gåderne. Et hyggeligt bidrag og god hjerne-gymnastik.
- Onsdag var Rikke i fritidsprogrammet, som blev brugt på intensiv UNO-marathon. Hvem der var den store vinder, melder historien ikke noget om.
- Torsdag havde vi Kenneth til en rundvisning og en snak. Det særlige er, at Kenneth faktisk allerede er medlem fra 2008, men ikke er kommet i huset i flere år. Det understreger bare, hvor god mening det giver, at man har livslangt medlemskab i Kildehuset, så man altid har et sted at vende tilbage til. Vi glæder os til at Kenneth starter op igen i næste uge.
- I dag, fredag, skinner solen, og det er en smuk dag at få sagt et sidste farvel til Kildehusets stifter og tidligere leder, Hanne Juul. Der er deltagelse fra Kildehuset til Hannes bisættelse i dag. Ære være Hannes minde 
- Vi, der tilbage i Kildehuset har en stille dag. Vi er så heldige at vores tidligere virksomhedspraktikant -og nu frivillige, Jette, har sagt ja til at hygge om os i dag. Vi spiser sammen i huset og følges så til en gåtur i Skanseparken kl. 13, hvor huset lukker.

Mange gode hilsner til alle

Uffe & Bimbo